

Ineke

in onze kleine wereld
wisten wij, jij gaat bij ons vandaan
juist toen kwamen onze harten
dichter bij elkaar te staan

je rust, je kracht, je wijsheid
je liefde voor alles om ons heen
je woorden 'het is goed' in mijn ziel geschreven
en lief, weet, er is er geen

geen dag, geen week, geen maand
dat ik niet denk aan jou
ik heb een open plek in mijn ziel
waar ik stilletjes rouw

dan denk ik aan wie je was
wat jij me hebt gegeven
troost ik me, toost ik, vier ik
dankbaar jouw leven

daar op die open plek
herinner ik je, op alle dagen
daar ben jij mijn ruimte
waar ik je, als kostbaar cadeau, zal dragen